



Mijn standpunten:

1. God heeft de liefde, intimiteit, erotiek en seks bedacht en aan elk mens gegeven.
2. In oorsprong is erotiek, seks en seksueel genot goddelijk en een integraal deel van de persoonlijkheid van elk mens.
3. De ontplooiing van een gezond seksueel leven is belangrijk voor elk individu. Het is een basaal menselijk recht.
4. De verschillende seksuele identiteiten zijn varianten van een veelkleurige schepping. Vanuit de Bijbel kunnen deze varianten niet veroordeeld worden. Geen enkele christen, theoloog of kerk heeft het recht de juiste interpretatie van de Bijbel te claimen.
5. We gunnen elkaar seksuele vrijheid, want dit bevordert de mogelijkheid voor individuen om uiting te geven aan hun seksuele mogelijkheden.
6. Iedereen heeft recht op seksueel plezier, inclusief zelfbevrediging, want dit is een bron voor lichamelijk, psychisch, intellectueel en geestelijk welzijn.
7. Seksuele expressie is meer dan erotisch- en seksueel plezier. Het is ook communicatie, aanraking, emotionele uitingen en liefde.
8. Alle vormen van onderdrukking, exploitatie, misbruik en geweld wijzen wij af.

Dit manifest is geïnspireerd door the declaration of sexual rights van de World Association for sexual health.