



Over Liefdestuin

◆ In maart 2012 startte Liefdestuin als erotische webshop voor christenen! De eerste! De oprichter en evangelisch predikant Marc Angenent wilde daarmee vooral het signaal afgeven dat seksueel genot een normale en basale menselijke behoefte is. Om duidelijk te maken dat intimiteit en erotiek normale onderwerpen zijn biedt Liefdestuin haar producten pornovrij, naaktfotovrij en aanstootgevend taalgebruik vrij aan.

◆ De visie van Marc Angenent, die zich heeft laten omscholen tot seksuologische coach, is dat 'seksueel genot is bedacht door God'. 'Platvloerse en primitieve seks (waar de pornoindustrie zo vol van is) veranderen in kwalitatief en creatief intiem genot' is zijn motto. Daarom is Liefdestuin ondergebracht bij het platform De Passiecoach Nederland. Dit platform heeft de totale seksuele mens op het oog en biedt daarom verschillende mogelijkheden aan zoals: seksuologische hulpverlening, seksuologische coaching, workshops, e-cursussen en eBooks.

◆ De start in 2012 beleefde overweldigende media-aandacht in binnen- en buitenland. Er waren interviews op tv en bij tientallen radiostations. Opiniëartikelen in diverse magazines verschenen, zoals der Spiegel in Duitsland. Het wereldwijde internet zorgde voor vele positieve reacties en e-mails uit de hele wereld. Waar men vooral verbaasd op reageerde was het feit dat een predikant is over seksualiteit.

◆ Liefdestuin kiest voor kwaliteit. Daarom bieden we stijlvolle en kwalitatieve producten aan: elegantie, luxe, passie en schoonheid.

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the winds in your sails. Explore. Dream. Discover”. Mark Twain